

Redaktör:
Håkan Bjärsdal 031-62 41 40
E-post: namn@gp.se
Adress: Namn, GP, 405 02 Göteborg.

15 AUGUSTI

... **1096** utgår det första korståget från Europa för att befria Jerusalem från hedningarna. Påven Urban II har utlyst korståget vid konsiliet i Clermont 1095.



... **1534** samlas sju studenter i Montmartre i Paris och bildar ett religiöst sällskap, som senare skulle bli **Jesuitorden**.



... **1620** sätter skeppet **Mayflower** med 102 pilgrimer ombord segel från Southampton, med kurs mot den nya världen.



Dagens namn

I dag är det Marie Himmelsfärd eller Marias Upptagning som den också kallas. Den hör till de många Mariadagar som man tidigare höll i helgd men som i dag fallit i glömska - med undantag för Marie Bebdelsedag.

Stella är en litterär skapelse, det förekommer till exempel i ett skådespel av den tyske 1700-talsdiktaren Goethe.



Namnet är latinskt och betyder *stjärna*. Stella polaris är det latinska namnet på

polstjärnan. Under 300-talet lär det ha funnits en martyr vid namn Stella. Antalet namnbärare är runt 1 300, omkring 800 har det som tilltalsnamn. Under det senaste decenniet har Stella blivit ett namn på stark frammarsch.

Estelle var en av nyheterna i almanackan 2001. Placeringen bredvid Stella är lämplig eftersom Estelle är en fransk variant av detta namn. Namnet har använts även i engelskspråkiga länder sedan Charles Dickens använde namnet i boken Stora förväntningar.

Estelle är också en nyhet på namntoppen. Det har varit uppe bland de 200 vanligaste tilltalsnamnen ett enstaka år under 1990-talet men ligger annars oftast runt plats 250 på listan. Antalet namnbärare är runt 600, drygt 200 har Stella som tilltalsnamn.

Nytt om namn

Kajsa H Abrahamsson är den första tandhygienisten som blivit docent vid Sahlgrenska akademien.



Hon är verksam vid institutionen för odontologi och får sin docentur i ämnet

oral hälsovetenskap som handlar om att jobba förebyggande och främja god munhälsa.

Fler tandhygienister med akademisk kompetens behövs, tycker hon. Det skulle bidra till forskningsanknytningen inom utbildningen och till ämnesutveckling inom området oral hälsovetenskap. I förlängningen betyder det mycket för tandvården och dess patienter.

Hittills har cirka 20 svenska tandhygienister avlagt doktorsexamen.

En kram kan hjälpa i karriären

Strikthet är ingenting för Malin Hammar. Hon vill välkomnas av en kram när hon kommer till ett hotell. Som tidigare försäljningschef på några av världens främsta hotell borde hon veta vad hon pratar om.

När Malin Hammars mamma var 55 år dog hon i en hjärtattack. När Malin själv var i nästan samma ålder fick hon tre på 24 timmar. Då hade hon bott utomlands i 30 år och studerat samt arbetat i elva olika länder inom den femstjärniga hotellbranschen.

Hon överlevde samtliga attacker men längtan hem till Sverige växte.

– I dag är det jag uppskattar mest i hela världen den svenska sjukvården säger Malin.

HENNES LÄKARE HAR FÖRBJUDIT henne att någonsin arbeta inom hotellbranschen igen. Men kvar har hon sina minnen och ett enormt stort kunskapsförråd om seder, traditioner, politik, näringsliv och kultur i länder världen över. Att vara påläst var en förutsättning för att kunna tala med kungligheter, utrikesministrar och höga näringslivstoppar runt om i världen.

– Mina minnen är som en skattkista. Ibland plockar jag upp något och sitter och minns det ögonblicket, säger Malin.

Malin var 15 år när hon förlorade sin mamma. Hennes omgifna pappa placerade henne på internatskola och förklarade att det var viktigt att hon lärde sig engelska för att kunna jobba utanför Sverige.

Malin studerade hårt och tog en International Baccalaureate i England, studerade

franska och spanska och sökte sedan in på hotellskola i Schweiz.

HON VALDE INTE SJÄLV SITT YRKE. Det gjorde en man som hon mötte på restaurangbåten Åtta Glas i Göteborg när hon var 19 år och jobbad som servitris där.

– Han frågade mig varför notan alltid var mycket högre när jag serverade honom än när mina kollegor gjorde det. Och jag svarade ”för att jag serverar dig mycket bättre mat och mycket bättre viner”. Han tyckte jag var född till försäljare.

”Jag skämdes. Genom fönstret såg jag pojkar utan ben som hasade sig fram på skateboards och tiggde”

När Malin var 26 år bestämde hon sig för att packa sina väskor och flytta till New York. Sverige var inte med i EU på den tiden så Europa var stängt för henne. Men även om Malin kallades till intervjuer blev det inget jobb.

Efter fjärde intervjun fick hon dock ett råd – att säga att hon var bra på det hon gör. Men det var lättare sagt än gjort.

– Det gick emot hela min världsbild! Allt vad jag hade lärt mig om att eget skryt luktar illa och jantelagen.

SEDAN DEN DAGEN HAR MALIN Hammar parkerat sin svenskhet. På nästa intervju hon gick på sa hon för första gången till hotellchefen att hon var bra.



DELAR MED SIG. Malin Hammar är känd för sin ofantliga

Ett år senare ringde samma chef upp henne och erbjöd henne sitt jobb – internationell försäljningschef för det världsberömda The Plaza Hotel i New York. Hon förklarade att hon inte kunde något om försäljning men han övertygade henne om att det var lättare att lära henne det än att lära en amerikan fem språk som hon talade.

– Allt jag lärt mig om hotellbranschen lärde jag mig på Plaza Hotel. Det blev min skola. Är det något amerikanerna är duktiga på så är det marknadsföring och försäljning.

Minnesord

Bengt Bergendal

Advokaten Bengt Bergendal har avlidit i en ålder av 83 år. Hans närmaste är hans hustru Anne-Charlotte samt sönerna Gösta, Lars och Jan med familjer.

Bengt föddes i Djursholm. Efter studentexamen 1946 blev han

1947 värnpliktig fänrik i Marinen, marinintendenturlinjen. 1951 avlade han juris kandidatexamen vid dåvarande Stockholms Högskola. Tingstjänstgöring fullgjorde han vid Nyköpings domsagas häradsrätt.

Under åren 1954–1964 var han biträdande jurist vid D:r Philip Lemans Advokatbyrå i Göteborg och blev 1957 ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Han bedrev under åren 1964–1978 egen advokatverksamhet i Göteborg, de sista tio

åren i Advokatfirman Glimstedt, som han var en av grundarna av.

Bengt flyttade därefter till Stockholm för att tillträda befattningen som generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund. Han lämnade detta uppdrag 1987 och bedrev sedan ånyo egen advokatverksamhet, 1988–1990 i Advokatfirman Landahl & Bauer, Stockholm, och 1991–1998 i Baker & McKenzie Advokatbyrå, Stockholm.

Bengt var under sin verksamhet tid som advokat i Göteborg under

flera år sekreterare och ordförande i Västra Avdelningen av Sveriges advokatsamfund samt ledamot av Advokatsamfundets huvudstyrelse.

Han hade även andra viktiga uppdrag inom advokatvärlden samt engagerades som föreläsare vid seminarier och kurser både i Sverige och utomlands. Han blev 1973 riddare av Vasaorden och utsågs 1995 till juris hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Bengt var en synnerligen gedi-

... **1857** föds **Montague J Druitt**. Av många misstänkt för att vara den egentlige **Jack the Ripper**.



... **1921** faller den tyska valutan till 88 mark på en dollar. **Hyperinflationen** har börjat!



... **1985** avgår Tanzanias president **Julius Nyerere** från sin post efter 24 år. Han efterträds av Ali Hassan Mwinyi.



... **1990** utfärdar Sovjetunionens president Michail Gorbatsjov ett dekret: medborgare som under de senaste 25 åren flytt eller tvingats lämna sitt land ska **återfå sitt sovjetiska medborgarskap**.



Bild: LISA THANNER

MALIN HAMMAR

Alder: 50 år

Bor: I en grön miljö

Yrke: Föreläsare

Familj: Golden retrievern Tilda

Intressen: Gå långa och många promenader med Tilda. Hålla kontakt med vänner och bekanta på Facebook och Skype.

Saknar utomlands: Salt godis och punktlighet

Mer info: www.hmci.se

säljningschef för Indiens finaste hotellkedja – Oberoi Hotels i Calcutta.

– Jag skämdes. Genom fönstret såg jag pojkar utan ben som hasade sig fram på skateboards och tiggde. Jag gick ned 15 kilo på fyra månader för jag hade inte samvete att äta.

Räddningen för Malin blev att uppsöka Moder Therasas barnhem och se att det faktiskt fanns någon som hjälpte dessa barn, att det fanns hopp i misären.

MALIN LÄMNADE DOCK INDIEN och bodde sedan och jobbade i Italien, Kairo, Egypten och nu senast i Costa Rica. Det var där som hennes hjärta inte längre orkade och hon blev övertygad om att hon skulle behöva sluta sitt liv på samma sätt som sin mamma.

Men mitt i den svåra kampen för sitt liv mötte hon brandmannen och föreläsaren från Göteborg, Lasse Gustavson, som kom att bli en god vän och mentor. Han var på sjukhuset med sin dotter som hade kommit in med en sprucken blindtarm. Han övertygade Malin om att hon skulle klara sig och åka hem till Sverige och berätta för andra om sina erfarenheter.

Nu satsar Malin Hammar på att bli professionell föreläsare och har nyligen genomgått en certifieringsutbildning.

I stället för åtta möten per dag, vilket var ett måste när Malin reste runt världen och sålde hotell, kan hon nu tänka sig att föreläsa några gånger i veckan. Resten av tiden vill hon vara med sin hund – golden retrievern Tilda – och för första gången ta hand om sig själv.

MARTINA LJLJEDAH
031-62 40 00 namn@gp.se

energi och förmåga att välkomna människor. Men efter hjärtbesvären i Costa Rica är hon beordrad att ta det lite lugnare.

En viktig del i hennes jobb har varit att nätverka.

– I dag nätverkar man på Facebook. Jag nätverkade redan för 20–25 år sedan.

Bland annat skickade hon vykort till kunder när hon var på resa i något annat land. Och efter ett möte skrev hon några rader för att tacka. Det kunde bli 100-tals vykort.

VÄRME, HUMOR OCH OMTANKE kännetecknar Malin. Hon tycker om att kramas och bjuder så där lagom mycket på sig själv.

– Jag har fått så oerhört mycket tillbaka genom det. Jag fick ett gott råd av Erikssons förre vd och koncernchef Björn Svedberg en gång: Tänk på att ju högre upp på den sociala stegen människor som du möter är, desto mer ensamma är de.

Det blev ett råd hon fick stor nytta av. Men oavsett vilken position i samhället en människa haft, har Malin alltid behandlat alla gäster lika. Det enda som skiljer dem åt är titlarna menar hon.

– Man får aldrig glömma att de också är

människor som kanske bråkat med frun och inte ätit ordentlig frukost. De råkar bara ha ett viktigt jobb.

MALIN ÄR OTROLIGT MÅLMEDVETEN och har en ousinlig energi. En god vän inom hotellbranschen, Stephen Pike, säger att inget kan stoppa henne. Och oavsett vilket sammanhang de befunnit sig i så har Malin alltid gått in med mer energi än alla andra i rummet.

Endast en gång har Malin tvivlat på det hon gör. Det var när hon arbetade som för-

gen person, en skicklig och noggrann jurist och en mycket god stilist.

Han hade högtstående principer och ställde krav på sin omgivning, men det var tryggt att ha med Bengt att göra. Han var rak, inte bara i ryggen, utan till hela sin natur och på så vis rättfram och enkel att umgås med när man lärt känna honom.

Han kunde kanske framstå som en smula sträv och avmätt vid en första ytlig bekantskap men

bakom detta tunna skal, som inte var svårt att spräcka, hittade man strax en mycket vänsäll, omtänksam, hjälpsam och, när det verkligen gällde, uppoffrande person.

Bengt hade ett förflutet som scout och en stor scout kom han att förbli hela sitt liv, alltid redo att bistå, att hjälpa till, att hugga i med gott humör. En bättre kompis i båten under besvärliga förhållanden kan man inte tänka sig.

Bengt hade därtill en stark hu-

moristisk ådra. Hans förmåga att återge ett händelseförlopp med tillvaratagande av varje förekommande komisk ingrediens fick oss många gånger att inte bara skratta hejdlöst utan att också försöka förmå honom att berätta historien en gång till.

Och den som inte sett och hört Bengt dansa och sjunga svensktoppslåtar en tidig morgon under pågående 24-timmarssegling har nog svårt att tro att även denna sträng fanns på hans lyra. Att se

honom i skidspåret var som att se kalv på grönbeta.

Bengt framstår som urtypen för den gode advokaten; ett föredöme i etiska hänseenden med mycket goda yrkeskunskaper och ett starkt klientengagemang.

Kåren har med Bengts bortgång förlorat en framträdande representant och på det personliga planet är förlusten av vännen Bengt mycket, mycket stor.

CHRISTER ARNEWID
LARS HÖK

Mitt livs kärlek

Kanske är det personen du lever med i dag, kanske är det din ungdomskärlek? Eller så är det grabben i bloggen bredvid. Eller så handlar det kanske om kärleken till ett fotbollslag, en båt, eller en hund?

Hur som helst: du bestämmer. Skriv max 1500 tecken om ditt livs kärlek. Mejla det hela, gärna med en jpg-bild också, till namn@gp.se

Vi väljer ut och publicerar ett urval på Namnsidan.